

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

387 WET van 3 juli 1974, houdende goedkeuring van de op 25 januari 1965 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake inschrijving van binnenschepen, met Protocollen (Trb. 1966, 228).

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de op 25 januari 1965 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake inschrijving van binnenschepen, met Protocollen, alvorens voor Nederland in werking te kunnen treden, ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. 1. De op 25 januari 1965 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake inschrijving van binnenschepen, met Protocollen, waarvan de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het *Tractatenblad* 1966, no. 228, wordt goedgekeurd voor Nederland.

2. Goedgekeurd wordt, dat bij bekrachtiging van de in het voorgaande lid bedoelde Overeenkomst een verklaring wordt afgelegd als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder d).

Artikel 2. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 3 juli 1974.

JULIANA.

De Minister van Justitie,
VAN AGT.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. VAN DER STOEL.

Uitgegeven de elfde juli 1974.

De Minister van Justitie,
VAN AGT.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 71/72, 11 709; 1972, 11 709;

Bijl. Hand. II 72/73, 11 709; Hand. II 73/74, bladz. 4068-4069;

Bijl. Hand. I 73/74, 11 709 (129a); Hand. I 73/74, 33ste verg.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

CHAPTER I
THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES

The first European settlement in North America was established by the English in 1607 at Jamestown, Virginia. This settlement was the first permanent English colony in the New World.

The Pilgrims, a group of English separatists, established the Plymouth colony in 1620. They are famous for the story of the first Thanksgiving in 1621.

The French established several colonies in North America, including Quebec in 1608 and Louisiana in 1763. The French and Indian War (1754-1763) was fought between the British and the French for control of the continent.

The American Revolution (1775-1783) was a war fought between the thirteen original colonies and Great Britain. The colonies declared independence in 1776 and won the war in 1783.

The Constitution of the United States was adopted in 1787. It established a federal government with three branches: the executive, the legislative, and the judicial.

The War of 1812 was fought between the United States and Great Britain. It resulted in the United States gaining recognition of its independence from Britain.

The Mexican-American War (1846-1848) was fought between the United States and Mexico. It resulted in the United States gaining California and New Mexico.

The Civil War (1861-1865) was fought between the Union and the Confederacy. It resulted in the preservation of the Union and the abolition of slavery.

The Reconstruction era (1865-1877) followed the Civil War. It was a period of rebuilding the South and integrating African Americans into society.

The Progressive Era (1890s-1920s) was a period of social and political reform. It resulted in the passage of laws to protect workers and consumers.

The Great Depression (1929-1939) was a period of economic hardship. It resulted in the New Deal, a series of programs to provide relief and create jobs.

World War II (1939-1945) was a global conflict. It resulted in the United States becoming a superpower and the end of the war.