

2011Z15182

Vragen van de leden **Voordewind** (ChristenUnie) en **Van der Staaij** (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Immigratie en Asiel over *de dreigende doodstraf voor de Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani* (ingezonden 6 juli 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Iran herbevestigt omstrede doodstraf voor christelijke predikant»?¹

Vraag 2

Heeft u inmiddels al protest aangetekend tegen dit vonnis? Zo nee, bent u dat alsnog van plan te doen en tevens de Iraanse ambassadeur te ontbieden om deze zaak, maar ook die van Vahik Abrahamian, de Nederlands-Iraanse voorganger die ook vastzit, wederom aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het feit dat nu de doodstraf voor geloofsafval wordt uitgesproken, hoewel in deze doodstraf in het Iraanse strafrecht (nog) niet is voorzien, wederom een ernstige verslechtering betekent voor de positie van christenen in Iran? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om de uitzetting van Iraanse christenen op te schorten en de minister van Buitenlandse Zaken te vragen een thematisch ambtsbericht over de positie van christenen in Iran te laten opstellen? Zo nee, waarom niet?

¹ Kerknet, 1 juli 2011 (http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=100769)