

2010Z09572

Vragen van de leden **Slob** en **Voordewind** (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over *de bedreiging van ex-moslims* (ingezonden 18 juni 2010).

Vraag 1

Kent u de berichten uit het Friesch Dagblad over bedreiging van ex-moslims in Nederland?¹

Vraag 2

Deelt u de opvatting dat in Nederland, waar godsdienstvrijheid een belangrijke waarde is, dergelijke bedreigingen serieus moeten worden genomen en indien mogelijk moeten leiden tot strafrechtelijke vervolging?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u de bedreigende situatie waarin ex-moslims leven in asielzoekerscentra?

Vraag 4

Hoeveel aangiften zijn er bij politie en justitie in 2010 tot op heden gedaan van ex-moslims die vanwege hun bekering worden bedreigd?

Vraag 5

Bent u bereid om het mogelijk te maken dat ex-moslims van bedreiging anoniem aangifte kunnen doen?

Vraag 6

Welke mogelijkheden ziet u om zogenaamde safehouse in te stellen voor ex-moslims die bedreigd worden en daarvan aangifte hebben gedaan?

Vraag 7

Bent u bereid bij inburgering extra te wijzen op de vrijheid van godsdienst en de afwijzing van bedreiging en geweld wanneer mensen zich tot een andere geloofsovertuiging bekeren?

¹ Friesch Dagblad, 15 juni 2010: «Moslim die christen wordt leeft in angst»

<http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50476>

Friesch Dagblad, 15 juni 2010: «Nederlandse ex-moslim heeft het zwaar als christen»

<http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50473>