

---

## 5

### Mededelingen

Mededelingen

#### Mededelingen

**De voorzitter:**

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Brekelmans, Van Campen, Ceder en Ergin, voor vandaag;

Dassen en Kahraman, voor vandaag en morgen.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

**De voorzitter:**

Heugelijk nieuws: ik kan u melden dat de leden Rajkowski, Rooderkerk en Van der Werf sinds vandaag weer in ons midden zijn na hun bevallingsverlof!

(Geroffel op de bankjes)

**De voorzitter:**

Fijn dat u er weer bent. Te uwer ere begin ik deze parlementaire week met een prachtig gedicht van Adriaan Morriën. Het heet Zwangere vrouw. Als de heer Omtzigt ook bij de les is ...

Vaak wil zij alleen zijn om zacht te kunnen lachen  
over het wonder, dat in haar groeit.  
Zij weet: de andren zullen 't niet begrijpen.  
In zich voelt zij de zekerheid rijpen,  
anders te zijn dan allen: een geloof  
in zichzelf, dat troost schenkt, sterkt, maar ook vermoeit.

Moederschap is haar scheppende eenzaamheid.  
Haar bloed is fijn verdeelde ontroering.  
In haar glimlach ontbloeit een bereidzaamheid.  
Haar handen raken tot aan een vervoering,  
alsof glas, hout en linnen levend zijn.  
Zij dankt God voor de stekende pijn.

Er kan een blijde verbondenheid ontstaan  
met een kromgetrokken speld, die zijn dienst nog doet.  
Soms zoekt zij ontroering in een boek  
en vindt die in een raam, dat zij heeft laten open staan.  
Zij leeft in een zingen. Haar zekerheid tast  
naar nieuwe zekerheid. Straks houdt zij 't ademend kindje  
vast.

Adriaan Morriën