

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 140 leden, te weten:

Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Van Baalen, Bashir, Van Beek, Besselink, Bilder, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Blom, Van Bochove, Boekestijn, Boelhouwer, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijssink, Elias, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Gill'ard, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Haverkamp, Heemelaar, Heerts, Heijnen, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kalma, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Lempens, Luijben, Madlener, Marijnissen, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolai, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Roon, De Roos-Consemulder, De Rouwe, Rutte, Samsom, Sap, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Smits, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Thieme, Tichelaar, Timmer, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert en Zijlstra,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aan de orde is **het mondelinge vragenuur**, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde.

Vragen van het lid Wilders aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over **de berichten "Rasmussen moet alsnog excuses maken voor**

cartoons" en "Obama voor EU-lidmaatschap Turkije".

□

De heer **Wilders** (PVV): Voorzitter. De afgelopen dagen ging de westerse politieke elite opnieuw door de knieën voor de islamitische wereld. De NAVO en haar secretaris-generaal, de oud-premier van Denemarken Rasmussen, moesten diep door het stof voor de Turken. Want de Turken wilden de heer Rasmussen niet zo maar helpen benoemen tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO vanwege de Deense cartooncrisis. Excuses voor de Deense Mohammedcartoons kwamen er gelukkig net niet, maar de heer Rasmussen wil nu wel ineens dolgraag een dialoog met de islam aangaan. Hij zei ook dat hij veel aandacht wil geven aan de religieuze gevoelens van moslims.

Alsof dat niet genoeg is, is de Turken ook beloofd dat een van de plaatsvervangers of assistenten van secretaris-generaal Rasmussen een Turk zal worden. Naar verluidt, zal die zich gaan bezighouden met de verhoudingen tussen de NAVO en de islamitische wereld. Hij wordt een NAVO-bemiddelaar met de islam. Nog meer buigingen richting Gaza, Damascus en Teheran staan op het programma. Men gaat door de knieën vanwege de Turkse druk. Het was een walgelijke vertoning. En premier Balkenende stond erbij, keek ernaar en deed helemaal niets.

De Turkse premier Erdogan, die uiteraard op de NAVO-Top aanwezig was, zei ooit: "Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten." Eerder heeft hij gezegd dat er geen gematigde islam bestaat. Voor deze wolf in schaapskleren, voor deze fundamentalist, is de NAVO afgelopen weekeinde gezwicht. Ik vraag mij af waarom de minister-president daaraan heeft meegewerkt.

Over buigen gesproken. Terwijl hij voor koningin Elisabeth niet meer dan een mager knikje over had, maakte de Amerikaanse president Barack Hussein Obama vorige week een diepe, nederige buiging voor de koning van Saudi-Arabië, een van de grootste dictators uit het Midden-Oosten. Maar president Obama boog ook voor Turkije en de islam. Gisteren zei Obama in Turkije dat hij diepe waardering heeft voor de islam. Hij zei ook nogmaals dat Turkije wat hem betreft zo snel mogelijk lid moet worden van de Europese Unie. Waar bemoeit die man zich mee.