

Herdenkingszuil voor Zusters Franciscanessen

Op 5 maart was de onthulling van de herdenkingszuil voor de zusters Franciscanessen. De herdenkingszuil staat symbool voor de bijdrage die de zusters Franciscanessen hebben geleverd aan onze gemeente. Hun toewijding, zorg en liefde hebben de levens van veel inwoners in Etten-Leur geraakt en gevormd. De zuil is door de gemeente Etten-Leur gemaakt ter nagedachtenis aan de zusters. De zusters leerden ons om anderen te helpen en om lief te hebben zonder iets terug te verwachten. Dit monument symboliseert dat niet alleen, maar ook de belofte om hun idealen voort te zetten. En om de herinneringen aan hun goede werk te koesteren, hun voorbeeld te volgen en goed te doen en vriendelijk te zijn voor elkaar. Dank aan initiatiefneemster van dit mooie monument: Jettie Luksemburg.